

Βρισκόμαστε στο 2024...

Τα περσινά Χριστούγεννα, ένας από τους τάρανδους που έσερναν το έλκηθρο του Άη Βασίλη τραυματίστηκε θανάσιμα και θυσιάστηκε προκειμένου να εκπληρώσει το θαύμα των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλο από το να πάρουν όλα τα παιδιά ανά τον κόσμο το παιχνίδι που έχουν ζητήσει και που θα τα γεμίσει ανέλπιστα χαρά!

Τη φετινή χρονιά οι τάρανδοι είναι διστακτικοί. Φοβούνται να ξεκινήσουν το ταξίδι... Ο Άη Βασίλης γράφει ένα λόγο και αναθέτει στο Ρούντολφ να τον εκφωνήσει προκειμένου να εμψυχώσει τους τάρανδους και να τον ακολουθήσουν και φέτος στο ταξίδι του, σε όλο τον κόσμο, για όλα τα παιδιά της γης!

Ρούντολφ

Αγαπητοί μου τάρανδοι,

Σας μάζεψα όλους εδώ σήμερα για να συζητήσω μαζί σας και να σας πείσω για το πόσο σημαντικό είναι να συνεργαστούμε, έτσι ώστε να παραδώσουμε τα δώρα, που έχουν ετοιμάσει τα ζωτικά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου και να τα κάνουμε χαρούμενα. Όμως, βλέπω πως πολλοί από εσάς διστάζετε να με ακολουθήσετε... Γι' αυτό και εγώ θέλω να τονίσω την ιδιαιτερότητα αυτού του εγχειρήματος και τα ιδανικά τα οποία υπηρετούμε με αυτή μας την πράξη! Ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι, τα παιδιά θα μείνουν ευχαριστημένα αφού τα δώρα θα έχουν παραδοθεί στην ώρα τους με την βοήθειά σας. Ας θυμηθούμε το σκοπό μας, το λόγο για τον οποίο κάθε χρόνο κάνουμε αυτό το ταξίδι γεμάτο θυσίες και προκλήσεις, καθώς είμαστε οι φύλακες της ελπίδας και της χαράς, οι αγγελιαφόροι της μαγείας των Χριστουγέννων!

Τάρανδος

Πωωωω...θα μας ζαλίσεις τώρα με τις αμπελοφιλοσοφίες σου;!

Ρούντολφ

Ποιες αμπελοφιλοσοφίες μου βρε Τάρανδε, πρέπει να συντονιστούμε, όλοι περιμένουν τα δώρα τους δεν γίνεται τους απογοητεύσουμε. Ξαναγυρνάω λοιπόν στο θέμα μας. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, με θυσία και αυταπάρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας για ένα ιδανικό, βάζοντας στην άκρη προσωπικές φιλοδοξίες. Η αγάπη μας για τα παιδιά όλου του κόσμου πρέπει να είναι το δικό μας άστρο των Χριστουγέννων που μας οδηγεί στις καρδιές τους και το χαμόγελό τους όταν θα πάρουν τα δώρα θα φωτίσει τις ψυχές μας.

Μην είστε διστακτικοί λοιπόν, ελάτε, ας κάνουμε αυτό το ταξίδι και αυτή τη χρονιά και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος, θα νιώσετε πληρότητα και αγάπη! Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε τη γενναία πράξη του τάρανδου που θυσιάστηκε για το καλό των παιδιών μας. Η αυτοθυσία του μας διδάσκει ότι η αληθινή μαγεία των Χριστουγέννων στηρίζεται στην προσπάθειά μας να βάζουμε τους άλλους πριν από τον εαυτό μας, ακόμα και αν η αποστολή μας εμπεριέχει κινδύνους. Ας ακολουθήσουμε, λοιπόν, το παράδειγμά του, ώστε να φέρουμε την ελπίδα στις ψυχές των παιδιών. Έτσι ώστε και τα παιδιά να είναι χαρούμενα και να συνεχίσουν να μας εμπιστεύονται για τα παιχνίδια τους και να μην χάσουν την μαγεία των Χριστουγέννων ποτέ!

Τάρανδος

Καλά τα λες, Ρούντολφ, αλλά... είναι μεγάλο το ρίσκο! Τι θα γίνει αν κάποιος από εμάς δεν τα καταφέρει; Δεν θέλουμε να χάσουμε κι άλλον από την αγέλη μας.

Ρούντολφ

Το καταλαβαίνω, φίλε μου. Κανείς δεν θέλει να βιώσει ξανά τέτοιο πόνο. Όμως θυμηθείτε, δεν είμαστε απλώς τάρανδοι. Είμαστε οι συνοδοιπόροι του Άη Βασίλη, οι φύλακες της μαγείας. Κάθε χαμόγελο που χαρίζουμε στα παιδιά είναι μια υπενθύμιση ότι αξίζει να προχωράμε, παρά τους φόβους μας. Και δεν είμαστε μόνοι - έχουμε ο ένας τον άλλον. Μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο.

Ελάτε λοιπόν τάρανδοί μου, μην καθυστερούμε άλλο, είμαστε έτοιμοι! Το φορτίο βαρύ και ο στόχος ακόμα πιο σημαντικός! Όλα είναι έτοιμα, ας υπηρετήσουμε αυτό για το οποίο έχουμε γεννηθεί... να υπηρετήσουμε το ιδεώδες των Χριστουγέννων! Ας ξεκινήσουμε!

Και όλοι οι τάρανδοι, προορισμένοι για το σκοπό αυτό, με φορτίο γεμάτο δώρα, ξεκίνησαν το ταξίδι τους στη Γη με οδηγό τον πιο αγαπητό Άγιο σε όλα τα παιδιά, τον ονειρικό Άη Βασίλη...