

ΟΤΑΝ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΟΙΡΑΙΟ....



Της Ευτυχίας Κουτσολιάκου

Συγκλονισμένη παραμένει ακόμα η τοπική κοινωνία της Σκιάθου ύστερα από τους αλληπάλληλους θανάτους μικρών κοριτσιών. Σαν χθες μοιάζει στους κατοίκους του νησιού η είδηση του πνιγμού δύο μικρών αδελφών, που βρήκαν τραγικό θάνατο λίγα μέτρα από την αυλή του σπιτιού τους, μέσα σε μία στέρνα γεμάτη νερό. Η γυναίκα που έτυχε να βρεθεί στο χώρο του τραγικού αυτού συμβάντος και που έδειχνε να καταβάλλει προσπάθειες να σώσει τα κορίτσια, ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανείς πως ήταν η δολοφόνος τους. Πόσο μάλλον εκείνη η μάνα των κοριτσιών που νόμιζε ότι είχε μπροστά της τον σωτήρα που την ειδοποίησε.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε η γυναίκα αυτή που άκουγε στο όνομα "Φραγκογιαννού", δεν είχε κινήσει τις υποψίες για ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, γρήγορα τα πράγματα άλλαξαν

για αυτήν. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από τις υποψίες που είχε κινήσει στις αρχές, καθώς ενώ ήταν κοντά στο θάνατο που βρήκε ένα άλλο μικρό κοριτσάκι σε πηγάδι, δεν έκανε τίποτα για να το σώσει. Η σκληρή αυτή γυναίκα φαίνεται πως δεν είχε σταματημό, καθώς όχι μόνο προσπάθησε να ξεφύγει από την σύλληψη, αλλά προχώρησε και στο επόμενο στυγερό της έγκλημα πνίγοντας το νεογέννητο κορίτσι ενός βοσκού. Τι να πει κανείς για μία γυναίκα που οδήγησε σε ψυχρό θάνατο την ίδια της την εγγονή, το σπλάγνο του παιδιού της.

Η περίπτωση της Φραγκογιαννούς, αποτελεί για τα εγκληματολογικά δεδομένα μία από τις πιο ακραίες της ιστορίας. Οι κάτοικοι της Σκιάθου ακόμη και σήμερα μιλώντας για αυτήν την ιστορία δεν έπαψαν ποτέ να την χαρακτηρίζουν "Φόνισσα".